

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΕΣΠΕΜ

(ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016)

Τα μαθήματα των ΚΕΣΠΕΜ για παιδιά δημοτικού ολοκληρώθηκαν και φέτος. Οι μαθητές και οι μαθήτριες τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων τάξεων είχαν την ευκαιρία να «ταξιδέψουν» μέσα από τις αίθουσες των ΚΕΣΠΕΜ για να δημιουργήσουν και να αποκτήσουν νέες γνώσεις και εμπειρίες, όσα δηλαδή προσφέρει και ένα ταξίδι! Τα «ταξίδια» τους αυτά εμπυχώθηκαν από τις εμπειρες εκπαιδευτικούς που σε συνεργασία με τις επόπτριές τους είχαν την ευθύνη της οργάνωσης των μαθημάτων στα ΚΕΣΠΕΜ.

Έτσι, σε όλα τα ΚΕΣΠΕΜ τα παιδιά των μικρών κυρίως τάξεων «ταξίδεψαν» για να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο τους: να τον αποτυπώσουν σε ταξιδιωτικούς οδηγούς, να ενημερώσουν για τα τοπικά νέα μέσα από την έκδοση τοπικής εφημερίδας, να ευαισθητοποιήσουν τους κατοίκους του χωριού για θέματα όπως η ανακύκλωση αλλά και να κάνουν μικρές έρευνες για τα παιχνίδια που έπαιζαν οι γονείς τους όταν ήταν παιδιά.



«ΚΕΣΠΕΜΙΑ, μόνο μία»: εφημερίδα της Γ΄ τάξης του ΚΕΣΠΕΜ Εχίνου με τοπικά νέα, αθλητικά, διαφημίσεις και ... πολλές αγγελίες.

Μέσα από την επεξεργασία πολλών εξωσχολικών βιβλίων τα παιδιά «ταξίδεψαν» για να γνωρίσουν νέους ήρωες και να ζήσουν μαζί τους νέες περιπέτειες. Τα «ταξίδια» τους αυτά τα κατέγραψαν σε βιντεάκια photostory, σε παρουσιάσεις ppt αλλά και σε big books για να υπάρχουν στις βιβλιοθήκες των ΚΕΣΠΕΜ.

στο ΚΕΣΠΕΜ tv (Α΄ Κομοτηνής) δίνουν συμβουλές για υγιεινά μενού που θα βοηθήσουν το Γίγαντα να χάσει κιλά..



στο Δ Ξάνθης τα παιδιά έφτιαξαν ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι γονείς αλλά και οι γιαγιάδες- παππούδες τους για να γίνουν συγκρίσεις ανάμεσα σε αυτά που έτρωγαν τα παλιότερα χρόνια και σήμερα.



Στα τμήματα των μεγάλων τάξεων τα «ταξίδια» φέτος ήταν πιο μεγάλα και πιο μακρινά. Ξεναγός-βοηθός και φέτος ήταν το ηλεκτρονικό παιχνίδι «ο Σεβντάς του Σεντουκιού» που με τα κείμενά του αλλά και με την παιγνιώδη μορφή του βοήθησε τα παιδιά στην κατασκευή ενός δικού τους επιτραπέζιου παιχνιδιού γεωγραφίας-ιστορίας: «Ο γύρος του κόσμου μ' ένα σεντούκι»



Τα «ταξίδια» στα Βαλκάνια αλλά και στην Ευρώπη και Αμερική ανέδειξαν το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα και βοήθησαν τα παιδιά στο να προβληματιστούν για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας

Αναλυτικότερα το επιτραπέζιο παιχνίδι [εδώ](#)



Στο ΑΒ Σέλερου τα μαθήματα τελείωσαν με τον πιο γλυκό τρόπο αφού τα παιδιά παίρνοντας τα πτυχία τους δοκίμαζαν τα τρουφάκια που έφτιαξαν για να το γιορτάσουν!